



Vrouwenvereniging
TOT DIENST BEREID

Programma 2018 - 2019

Woord Woord

Als bestuur zijn we dankbaar, dat we jullie, onze leden, weer een programmaboekje voor het komende verenigingsseizoen kunnen presenteren. Nog maar net het seizoen 2017/2018 afgesloten en het volgende verenigingsjaar heeft alweer volop onze aandacht, sterker nog: de avonden voor het seizoen 2018/2019 zijn alweer gepland en, voor zover mogelijk, van een invulling voorzien. Daarbij beseffen we: zo de Heere het geeft.

We zien uit naar jullie reacties! Hopelijk wordt jullie interesse nu al gewekt en zien jullie met ons uit naar de komende winter!

Kernactiviteit zal dan opnieuw de bijbelstudie zijn. Deze studies worden voorbereid en geschreven door dr. J. Hoek uit Veenendaal. We zullen ons gaan verdiepen in de persoon, het leven, het werk en de boodschap van de profeet Jeremia. Jeremia, oordeelsprofeet met een hart.

Het jaarthema is: Horen en spreken.

Daarnaast hebben we een keur aan informerende, ontspannende en gezellige samenkomsten in gedachten.

We hopen op en bidden om leerzame, waardevolle en gezellige avonden, waarop we worden toegerust in het leven met onze God en Heiland Jezus Christus en waarbij de onderlinge ontmoetingen mogen bijdragen aan het leggen/versterken van de onderlinge band en betrokkenheid als vrouwen van de gemeente en als zusters in het geloof.

Als bestuur verheugen wij ons op en zijn we dankbaar voor het toenemend aantal aanwezigen op de verenigingsavonden.

Zullen we er met z'n allen aan 'werken' om deze trend vast te houden/te continueren!?

Een hartelijke groet en een goede zomerperiode worden jullie toegewenst door

Ali, Atie, Corrie, Hennie, Yvonne, Jantien.

Programma Overzicht

2018

05 september	Wandelen, vertrek om 15 uur
19 september	Startavond met Lisette van Groeningen over ´de feesten des Heeren´.
27 september	<i>Bonddag Barneveld, vertrek vanaf Philalethes met de auto 9 uur, met de fiets 8.30 uur</i>
03 oktober	Bijbelstudie nr. 1 ´De roeping van Jeremia´ in juni nr.
17 oktober	Open-avond voor vrouwen in de Breehoek met Franka Huveneers, met het thema ´Maskers af´
31 oktober	Hervormingsdag, een avond in teken van Luther
14 november	Bijbelstudie nr.2 ´De levensbron verlaten´ in het juni nr.
28 november	Creatieve avond, o.l.v. Ans van Voorts en Evelien de Koning gaan we stap voor stap een kerststuk maken. Deze avond een meditatie over bijbelstudie nr. 3.
19 december	Kerstviering [let op woensdagavond]

Kijk bij de datum weetjes voor meer informatie.

Programma Overzicht

2019

- 16 januari Meditatie n.a.v. Bijbelst. nr. 4 en daarna een gezellige avond met tijd voor contact en een avondje sjoelen.
- 23 januari Gemeenteavond met bekendmaking Diaconaal project voor 2019.
- 30 januari Bijbelstudie nr.5 in het nov. nr.
`Jeremia's klacht en aanvechting`
- 12 februari** *Themaachtend te Barneveld. Thema is "Vrouw naar Gods bedoeling".*
- 13 februari Jaarvergadering, meditatie n.a.v. Bijbelstudie nr. 6
- 27 februari Eten met jongeren uit de gemeente, en samen de bijbelstudie doen van het Diaconale project
- 15 maart Voorjaarsmarkt voor het Diaconale project
- 27 maart Bijbelstudie nr. 7 in het dec. nr.
`Een brief aan de ballingen in Babel`
- 10 april Paasviering met de bewoners van het Huis in de Wei.
- 24 april Mw. Simone Lamain, zij komt vertellen over haar werk bij tv programma Blauw Bloed
- 08 mei Afsluiting van het seizoen.
Wie heeft er een idee om deze avond te vullen?
Vertel het aan bestuur!! Dan gaan we dat samen organiseren.
Deze avond een meditatie uit bijbelst. nr. 8

De schuingedrukte activiteiten worden door de Hervormde Vrouwenbond georganiseerd.

De avonden worden in de regel in de grote benedenzaal gehouden. We beginnen om 19.45 uur.

Voor al onze voornemens geldt: "Deo Volente".

Horen en Spreken

JEREMIA

Oordeelsprofeet met een hart

In dit nieuwe seizoen hopen we ons te gaan verdiepen in het Bijbelboek Jeremia, deze bijbelstudie is geschreven door Prof. dr. J. Hoek uit Veenendaal.

Jeremia is nog jong wanneer hij door God tot profeet wordt geroepen, dit is bepalend voor zijn verdere leven.

De roeping van een profeet is horen en spreken, horen wat God zegt en dit doorgeven.

Jeremia is 40 jaar lang in Israël werkzaam geweest. Zijn leven staat van begin tot eind in het teken van lijden, vervolging en verachting. In zijn lijden en zijn bewogenheid voor het volk mocht hij hen telkens verwijzen naar de hoogste Profeet en Leraar, Jezus Christus. Met liefde voor zijn volk dat steeds weer zondigde, mocht hij spreken over Gods hoop en trouw voor hen, steeds weer met oproep tot bekering.

Met grote volharding en liefde voor het ondankbare en vijandige volk blijft hij hen oproepen hun leven te veranderen.

Met een bloedend en bewogen hart mocht Jeremia als Gods stem tot het volk spreken.

We zien uit naar gezegende ontmoetingen bij een geopende Bijbel.

Bijbelstudies 2018/2019 JEREMIA Hervormde Vrouw

1 Jeremia 1	De roeping van Jeremia	juni
2 Jeremia 2: 1-13	De Levensbron verlaten!	juni
3 Jeremia 7: 1-20	Indringend appél in de tempelpoort	juli/aug.
4 Jeremia 13: 1-19	De linnengordel en de gevulde wijnkruiken	sept.
5 Jeremia 20: 7-18	Jeremia's klacht en aanvechting	okt.
6 Jeremia 23: 1-8, 23.13-31	De rechtvaardige Telg en de valse profeten	nov.
7 Jeremia 29	Een brief aan de ballingen in Babel	dec.
8 Jeremia 31: 27-40	Belofte van een vernieuwd verbond	jan.
9 Jeremia 35	Beschamend voorbeeld van de Rechabieten	febr.
10 Jeremia 36	De boekrol verbrand, maar Gods Woord houdt stand	mrt.

Jeremia

Jij arme man,
wat had je het zwaar.
want voor je werd geboren,
had God jou uitverkoren
om Zijn profeet te zijn.

God sprak, tot jou:
Ik raak je lippen aan,
leg woorden in jouw mond
die jij zult profeteren
aan een mij ontrouw volk.

Wees niet bevreesd.
Spreek met gezag,
van oordeel en verwoesting,
maar ook van liefde en trouw
aan Mijn Verbond.



Geschilderd door Rembrandt van Rijn

Gehoorzaam
ben je toen gegaan.
Je hebt gesproken 't woord
dat brandde op je tong, je moest,
het kwam van God

Je werd
verafschuwd en veracht,
zoals ook eens.....vér na jou,
dé Man van smarten overkwam
toen Hij gehoorzaam was.

Nóg eenzamer dan jij,
ging Hij een weg
die uitkomst bracht.
Een weg, voor jou en mij,
toddát Hij zeggen mocht,

....Het is volbracht!....

AVONDEN VOORBEREIDEN

Op al onze verenigingsavonden gaat de Bijbel open. Avonden waarin een Bijbelstudie centraal staat, en avonden met een meditatie.

Aan de hand van de uitleg, vanuit de Hervormde Vrouw, door de predikant, denken we na en praten we door over de aangereikte vragen.

Van groot belang is, dat deze Bijbelstudie door de leden thuis wordt voorbereid met de bijbehorende vragen.

Graag schakelen we de leden hierbij in.

Leden die al vaker hieraan meegewerkt hebben weten hoe leerzaam, verrijkend en verdiepend dit voor hen persoonlijk is.

Voor de Bijbelstudie vragen we per avond 2 leden, zij nemen de Bijbelstudie uit de Hervormde VROUW door met de bijbehorende vragen.

Door de uitleg van het Bijbelgedeelte door te geven en de bijbehorende vragen te bespreken met elkaar ervaar je dat de Heere nabij is.

Door zo samen bezig te zijn in Gods Woord wordt ook de onderlinge band versterkt.

Als je wilt meewerken aan een Bijbelstudie, of je wilt eerst nog wat info, neem dan contact op met Hennie of Jantien.

WIE WIL HET BESTUUR EEN HANDJE HELPEN

We zoeken per avond 1 lid die mee wil helpen met een bestuurslid om de zaal klaar te maken.

Hierbij denken we aan tafels en stoelen klaarzetten, Bijbels en Op Toonhoogte, kopjes en theeglazen, en zorgen voor een bloemetje op de tafels.

Meestal gebeurt dit tussen 14.00 uur en 15.00 uur of in de avond om 19.00 uur.

Wil je meehelpen?, vul dan je naam in het schrift bij de datum die jou het beste uitkomt.

KOFFIE EN THEE SCHENKEN

We beginnen onze verenigingsavond altijd met koffie en theedrinken, even tijd om te praten, even vragen aan je buurvrouw hoe het ermee is.

We vragen per avond 2 leden die koffie of thee willen schenken.

In het koffieschrift noteer je je naam bij de datum wanneer jij wilt meehelpen.

Het is fijn als je dan om 19.25 uur aanwezig wilt zijn.

Iets lekkers voor bij de koffie, dat mag maar dat hoeft niet, geef dat aan in het koffieschrift.

CONTRIBUTIE

Ook dit jaar is de contributie **€ 25, -**, van die **€ 25, -** moeten wij **€ 17,50** afdragen aan de Hervormde Vrouwenbond.

Van de € 7,50 die overblijft, betalen wij onkosten zoals de bankkosten, de kaarten en de bloemen voor de thuis leden.

We vragen jullie dringend om de contributie aan het begin van het jaar 2019 over te maken, want ook wij moeten het in februari 2019 over maken naar de bond.

Rekeningnummer **NL75RABO 0382 453 506** t.n.v. vrouwenvereniging "Tot dienst bereid", o.v.v. contributie 2019.

WEBSITE - KERKBODE - MAILTJES

In dit boekje staat veel informatie over de vereniging.

Maar toch zou het kunnen dat er in het komend seizoen weer wat verandert, of dat je nog aanvullende informatie nodig hebt.

Regelmatig sturen wij een mailbericht met informatie over een bepaalde avond, hou daarom je mail in de gaten.

Ook staat er informatie op de website van de kerk, we zijn te vinden **onder het kopje "verenigingen"**. Daar staan al onze activiteiten en **verenigingsavonden** vermeld. Ook kun je daar foto's vinden van het verenigingsjaar 2018 -2019

www.hervormdscherpenzeel.nl

POSTZEGELS EN KAARTEN

Spaar postzegels en kaarten voor de GZB. Ieder jaar levert dat wel zo'n 30.000 euro op. De moeite waard dus!

- Knip postzegels ruim van de envelop.

Knip geen postzegels van ansichtkaarten.

- Lever **alleen** ansichtkaarten in, want dit zijn kaarten die verkoopbaar zijn. Dubbele kaarten gaan naar het oud papier. Een ansichtkaart is een enkele kaart, met aan de ene kant een afbeelding en aan de andere kant ruimte voor adres en postzegel.

Je kunt je zegels en kaarten kwijt

in de groene melkbus in Philalethes naast de deur van de bibliotheek.

Kleine moeite, met elkaar een grote opbrengst.

Vragen? Bel Cora van Dijk op 2774255



Wie ondersteunen wij?

Op iedere verenigingsavond gaat er een bus rond voor Stichting Ouderenzorg Moldavië (SOM). Met elkaar gaan we ervoor om iedere maand € 30,- op te brengen voor hen die het zoveel minder hebben dan wij.



Voor veel ouderen in Moldavië is het dagelijkse leven een strijd om te overleven. Het pensioen is niet toereikend voor de dagelijkse behoefte aan voedsel en verwarming. Vaak hebben ze geen toegang tot drinkwater of medische zorg en geen voorzieningen om de hygiëne te waarborgen.

Velen leven in een sociaal isolement.

Sinds 1991 is de gemiddelde levensverwachting met meer dan 5 jaar gedaald.

Met onze donatie steunen we rechtstreeks het ouderenzorgproject Sunrise in Moldavië. 100% van iedere ontvangen euro gaat naar het project.

We **doneren € 25,00** per maand voor deze ouderen in Moldavië. Sparen jullie mee voor een menswaardige oude dag voor deze ouderen?

Voor meer informatie: www.ouderenzorgmoldavie.nl/ouderen-in-moldavie/



HERVORMDE VROUWENBOND

Als vereniging zijn wij aangesloten bij de landelijke Hervormde Vrouwenbond. Zij verzorgt maandelijks het blad "De Hervormde Vrouw" waar wij op geabonneerd zijn.

Veel wordt er door het landelijke bestuur georganiseerd, zoals de Bondsdag, traditioneel op de laatste donderdag in september, dit jaar dus op DV 27 september 2018, in Barneveld. Thema dit jaar: 'Zo zegt de HEERE'. God sprak door profeten en **door onze 'hoogste Profeet en Leraar'** ; hoe verstaan we Zijn woorden en werk? Tijdens de bondsdag horen we hoe het profetisch ambt van gelovigen in 2018 tot uiting komt. Zeer de moeite waard om daar bij te zijn! Van harte aanbevolen.

Ook noem ik de themadagen en de algemene ledenvergadering, allemaal te bezoeken in onze eigen regio.

Ook zijn er de "Voor Elkaar Vakantieweken" voor diverse doelgroepen; deze voorzien overduidelijk in een behoefte en worden als zeer waardevol ervaren, waar de gasten echt vakantie hebben en de mantelzorgers een week vrij zijn van zorg voor hun dierbaren.

Om alles op alle terreinen in goede banen te leiden zijn er veel vrijwilligers nodig. Altijd wordt er een beroep gedaan op mensen die willen helpen: verpleegkundigen, maar ook mensen met een luisterend oor, en mensen met handen voor van-alles-en-nog-wat! Wie zich hierdoor aangesproken weet, kan zich opgeven. Van harte welkom!!!!

Het hoofdbestuur heeft boven alles ons gebed nodig, voor wijsheid en inzicht, voor goede onderling communicatie en feeling voor wat bij de achterban leeft. Want wat hierboven genoemd is als activiteiten is maar een kleine greep uit alles wat er veelal ook achter de schermen gebeurt.

Voor meer informatie: www.hervormdevrouw.nl.

5 september 2018

Ons seizoen beginnen we met \pm 45 min. wandelen in of buiten het dorp.

We starten om 15 uur bij Philalethes,

of zoals vorig jaar bij iemand thuis.

Vlak voor 5 sept. komt er een mail bericht over het hoe en waar.

Ter afsluiting eten we een ijsje.

Geef je op bij Alie van Bennekom

voor 4 september 2018



19 september 2018

De 1^e avond van het seizoen hebben wij een spreekster, Lisette van Groeningen uit Woudenberg. Zij weet veel over de Joodse feesten en gebruiken in Israël. Deze avond gaat zij vertellen over de feesten des Heeren.

27 september 2018

De Bondsdag

Veel wordt er door het landelijke bestuur georganiseerd, zoals de Bondsdag, traditioneel op de laatste donderdag in september, dit jaar dus op DV 27 september 2018, in Barneveld. Thema dit jaar: **'Zo zegt de HEERE'. God sprak door profeten en door onze 'hoogste Profeet en Leraar'** ; hoe verstaan we Zijn woorden en werk? Tijdens de bondsdag horen we hoe het profetisch ambt van gelovigen in 2018 tot uiting komt. Zeer de moeite waard om daar bij te zijn! Van harte aanbevolen.

Opgeven bij Ali van Bennekom.

Vertrek met de auto vanaf Philalethes 9 uur,

met de fiets om 8.30 uur.

17 oktober 2018

Open avond met Franka Huveneers

Inmiddels is het een goede gewoonte dat wij in oktober een open avond organiseren samen met onze zusters uit de Hersteld Hervormde Gemeente, de Achthoek, de Open hof en de Vrije Evangelische gemeente.

Dit keer komt Franka Huveneers (41) uit Zaltbommel voor ons spreken.

Franka is loopbaanadviseur en coach.

Door middel van spreekbeurten, workshops, het schrijven van blogs en in individuele loopbaangesprekken coacht zij vrouwen om hun talenten te kennen en in te zetten.



Op www.motivatiecoach.net geeft ze aan dat haar coaching staat voor: passie, openheid, eerlijkheid, respect, samenwerking, tevredenheid, spontaniteit en integriteit.

Hiermee zijn we gelijk bij de keuze van het onderwerp:

Maskers af!

Welke maskers hebben we bewust en onbewust opgezet?

Wat zijn dat voor maskers en hoe kom je ervan af?

Franka zal ons meenemen op een zoektocht om deze vragen te beantwoorden; daarbij zal de Bijbel open gaan bij Spreuken 4: 23.

Bescherm je hart boven alles, want uit je hart komt alles voort wat je doet.

De avond wordt op **17 oktober** in de Breehoek gehouden.

De toegang is gratis; wel wordt er een collecte gehouden ter bestrijding van de onkosten

Er is een boekentafel aanwezig

De zaal is open om 19.30 uur. Aanvang: 20.00 uur.

Iedereen is welkom, dus neem gerust iemand mee.

Datum Weetjes

28 november 2018

Aan het begin van advent gaan we op de creatieve avond, stap voor stap een kerststuk maken.

Onder leiding van Evelien de Koning en Ans van Voorst gaan we aan de hand van hun uitleg een stuk maken waar we thuis weer van kunnen genieten.

Via een mail bericht krijg je vooraf nog informatie wat je zelf mee moet nemen om aan de slag te gaan.



Opgeven mag je doen bij Ali van Bennekom via de telefoon of via een mailbericht.

De onkosten voor de materialen zijn € 9, -
Betalen bij Ali aan het begin van de avond.

16 januari 2019



We hopen het nieuwe jaar op sportieve wijze te beginnen. Na de meditatie gaan we met elkaar sjoelen.

En daarbij is er voldoende tijd voor een praatje met elkaar.

27 februari 2019

Alweer een aantal jaren is onze verenigingsavond in de voorjaarsvakantie gereserveerd voor een gezamenlijke avond met de leden van het Knipperlicht en jongeren uit de gemeente. Ook in de komende winter willen we deze traditie handhaven en we hebben hiervoor woensdag 27 februari 2019 ingeroosterd. Deze avond zal in het teken staan van het project dat de gemeentelijke diaconale werkgroep voorbereidt. Na de gemeenteavond zal deze werkgroep het thema voor de activiteiten en de daaraan gekoppelde bijbelstudie aanreiken.

Nu al doen we een hartelijke oproep en uitnodiging aan al onze leden om, indien ook maar enigszins mogelijk, er deze avond bij te zijn!

Traditiegetrouw: aan het begin van de avond eten we eerst samen! Versterking van lichaam en geest gaan deze avond samen op. Het verdiepen in een bijbels onderwerp en het leggen/verstevigen van de onderlinge contacten zijn de ingrediënten waarmee een hele avond te vullen is.

Aanschuiven voor de maaltijd om 18.30 uur; de gebruikelijke **aanvangstijd van de "gewone" verenigingsavond is 19.45 uur.**

Opgeven voor de maaltijd bij Ali van Bennekom voor 25 feb. Wat de kosten gaan worden, wordt later vastgesteld en daar houden we jullie van op de hoogte.

Datum Weetjes

15 maart 2019

Voorjaarsmarkt, een drukke dag voor de organisatie, voor de gemeente een gezellige dag met veel ontmoetingen onderling. Vanuit de hele gemeente zijn de vrijwilligers, jonger en ouder, vanaf januari druk doende om er weer iets moois van te maken.

We weten nog niet welk doel de Diaconale Werkgroep samen met de Diaconie gaat kiezen voor de opbrengst, ook dat is voor januari bekend. We gaan dat op een van de verenigingsavonden bekend maken.

Wel weten we dat ze ieder jaar weer de volgende dingen nodig en nu al vragen we of jullie willen sparen voor:

- zegels
- nieuwe prijzen voor de perenboom
- levensmiddelen voor de levensmiddelenmanden



Zegels kunnen het hele jaar door ingeleverd worden bij Yvonne Versteeg.

Vanaf januari mogen de NIEUWE prijzen op de avonden ingeleverd worden en vanaf februari de levensmiddelen om de manden te vullen.

Inleveradressen komen t.z.t. ook in de kerkbode te staan.

10 april 2019

De Paasviering in het Huis in de Wei, het is een traditie die er dit seizoen ook weer bij hoort.

Samen met de bewoners van het Huis stil staan bij het lijden, sterven en opstanding van onze Heiland.

Samen zingen en luisteren naar Gods woorden.

Deze avond hopen we te houden op woensdag 10 april 2019, we beginnen om 19.30 uur, dit i.v.m. de bewoners van het Huis in de Wei, de avond is rond 21.00 uur afgelopen.

24 april 2019

Mevrouw Simone Lamain is deskundige op het gebied van de Koninklijke familie: zij is redacteur/assistent-samensteller van het bekende programma BlauwBloed.

Ook is zij eindredacteur van het tijdschrift Royalty en zij schrijft artikelen voor het maandblad Vorsten.

Over deze onderwerpen komt zij op onze verenigingsavond van DV 24 april 2019 het een en ander laten zien en vertellen: hoe zijn de contacten met de Koninklijke familie? En met de RVD (RijksVoorlichtingsDienst)?

Hoe komt een reportage voor tv of een geschreven artikel tot stand?

Een inkijkje voor en achter de schermen van de Oranjes.

Zaken die de meesten van ons interesseren en waar we zeker graag iets meer over willen weten.

Deze avond krijgen we het aangeboden.

Zijn jullie er allemaal weer bij?

En breng gerust iemand mee van wie je weet, dat die persoon belangstelling heeft voor dit onderwerp.

Oud worden.....jong blijven!

Ze zeggen, dat ik ouder word, ik hoor het keer op keer.

Maar het is niet waar, ik word niet oud al zegt men het telkens weer.

Dat aardse huis wordt oud dat woning biedt,

dat is het dat men aan mij ziet,

wat deert het dat ik grijzer word?

Is grijsheid dan geen kroon?

Wat deert het dat ik slecht kan zien?

Als ik Jezus zie, Gods Zoon!

Die eens Zijn leven voor mij gaf en droeg mijn welverdiende straf!

Wat deert het, dat de tand des tijds mij rimpels maakte in het hoofd?

Een ander huis, door God gemaakt, is mij door Hem beloofd!

Wat nood, al struikelt dan mijn voet

en spreekt mijn tong niet meer zo goed,

als ik maar kan lopen, het smalle pad

en spreken van de eeuw'ge stad.

Al is het gehoor niet meer zo fijn, zo scherp als 't was weleer,

'k versta toch nog steeds het zachte fluisteren wel, van Jezus mijn

Heer.

